

# Frederika runt Floor Mode met humor, dynamiek en

# PASSIE

Vlak voor het verlaten van haar kleurrijke modezaak in Egmond aan Zee, drukt ze nog snel haar visitekaartje in m'n handen. "Misschien heb je hier nog iets aan", roept Frederika Hartog (53) me achterna terwijl ik me in de gezellige Voorstraat begeef. Een blik op de kaart verschaft me inderdaad een uitstekend beeld van de eigenaresse van Floor Mode en de manier waarop ze haar winkel runt. Alhoewel, waarom ontbreekt spontaan op de desbetreffende reclame-uiting?

*Vrouwelijk, eerlijk, aandacht, persoonlijk, gezellig, positief, klantvriendelijk.* Slechts enkele kreten waarmee Frederika (in de volksmond Fré) haar trendy dames- en herenmodezaak voor alle leeftijden *in the picture* zet. Een winkel die ze zeven jaar geleden opende en nog steeds met veel plezier bestiert, samen met haar medewerkers Fong Leng en Sanne. "Deze meiden voelen mijn passie en dynamiek en brengen dat over op de klant. We gaan voor een eerlijk en vrijblijvend advies zodat onze klanten zich vooral niet gepusht voelen. Maar, ook houden we van humor en daarom gaat het er hier niet zo serieus aan toe. Er is altijd koffie en we zijn sterk in het verlenen van service, want alles wordt gratis verkort en ook onze artikelen worden kosteloos verzonden", aldus de uit de Beemster afkomstige ondernemer die uit een tuindersfamilie stamt. "Ik kom uit een groot gezin en ben het gewend om aan te pakken. Omdat ik thuis de jongste was, heb ik vooral gezien hoe het niet moet", lacht de energieke ondernemster en dat is iets dat ze tijdens het interview nog veelvuldig zal doen. Waar ze al jong meisje van 14 de handen al fulltime uit de mouwen stak, noemt ze zichzelf toch een laatbloeiër. "Ik heb altijd in heel leuke bedrijven gewerkt, waaronder een aantal gerenommeerde modezaken en er alles geleerd en gedaan. Ik volgde cursussen, begeleidde stagiaires, deed de in- en verkoop en gaf leiding aan de medewerkers. Maar voor mezelf viel alles wat later op z'n plek. Ik werd bijvoorbeeld pas op mijn 38e moeder. Wel heb ik al 34 jaar een geweldige partner in Gerral, niet alleen de vader van onze prachtige dochter Floor, maar ook nog eens een fantastische steun op de achtergrond omdat

hij de volledige administratie van de winkel voor zijn rekening neemt. Ik weet nog dat ik hem voor een interview eens moest vergelijken met een gerecht. Ik wist 't meteen: 'boerenkool met worst'. Lekker vertrouwd, stabiel, eerlijk en gezond."

Toen Frederika zeven jaar geleden besloot voor zichzelf te starten, hoefde ze niet lang na te denken over een naam voor haar winkel. "We hebben Floor de kat, we hebben Floor ons kind en Floor de winkel", verklaart ze en dan lachend: "Het enige probleem is dat onze dochter weleens quasi gefrustreerd roept dat ze naar de kat is vernoemd." Het tekent de wijze waarop Fré in het leven staat. Overigens niet alleen met humor, maar ook met visie en missie. "Ik onderneem met hart en ziel en ga uit van mijn eigen kracht. Ik ben een open boek en daar ben ik blij om. Als je dat namelijk bent, hoor je ook eerder dingen en daar doe ik wat mee. Als ik 's avonds in bed lig, weet ik precies wat ik moet veranderen. Ik wil altijd tot het uiterste gaan, zowel in mijn werk als privé."

Een voorbeeld daarvan is dat ze sinds drie jaar het penseel hanteert en achter haar schildersezels de meest kleurrijke schilderijen

vervaardigt. "Ik riep altijd: 'ik kan absoluut niet zingen en schilderen' en toch gaat dat laatste me aardig af, vind je ook niet? Ik heb les bij Mary Koekenbier en vind het hartstikke leuk om te zien hoe ik met kleuren omga", aldus Fré die ook in haar winkel enkele schilderijen van talentvolle kunstenaars heeft hangen. De combinatie werk en gezin gaat Frederika goed af. "We hebben een makkelijke dochter, goeie medewerksters en ik zorg ervoor dat we, zeker qua koken, gezond leven. Ik geniet on-

## 'Ik ga uit van mijn eigen kracht'

wijs van mijn vriendschappen en familie, theater, concerten, wintersport en zomervakanties én uitwaaien op de boot naar Texel. Dan ben je toch los van alles? Trouwens, tijdens vakanties vind ik het helemaal geen punt om met de zaak bezig te zijn, want dat betekent niet alleen hier en daar m'n licht opsteken, maar ook lekker kleding kopen!" (JB)



**Wie** Frederika Hartog en Fong-Leng Yau  
**Wat** Floor Mode  
**Waar** Egmond aan Zee